



Dory Nierynck

Bij spiritueel adviseur en kunstenaar Dory Nierynck kan iedereen met een probleem of belangrijke levensvraag terecht. Dory geeft geen kant-en-klare oplossingen, maar biedt inzicht in het probleem, zodat je er zelf mee aan de slag kunt. Vlak voor het consult concentreert zij zich op de naam en geboortedatum van de cliënt en dan krijgt ze informatie 'inge-fluisterd' vanuit de spirituele wereld. 'Een fax van boven' noemt ze dat. Die informatie maakt meestal al heel veel los.

**Spiritueel adviseur Dory geeft Vriendin-lezeressen raad. Deze week: Connie (39) heeft een dilemma in haar relatie dat ze met tarotkaarten wil oplossen.**

## Connie: "kunnen tarotkaarten mij helpen?"

Connie (39) werkt als verkoopster in een schoenenzaak. Ze heeft gebeld omdat ze een probleem in haar relatie wil bespreken. Ze doet een beetje geheimzinnig en begint over tarotkaarten. Ze wil weten of ze haar probleem vanuit spirituele wijze kan aanpakken en oplossen.

Bij binnenkomst zegt Connie niet echt veel. Als we tegenover elkaar zitten, begin ik maar meteen met het voorlezen van mijn tekst. Ik heb geschreven over een vrouw die al vaker teleurgesteld is in relaties. Ze heeft in het verleden geen stabiele relaties gehad.

### Tweestrijd

Als ik de tekst heb voorgelezen, is Connie aan het huilen. Ze snikt dat ze echt geen oplossing meer ziet. Ik vraag haar of ze iets kan vertellen over de kwestie die ze aan mij voor wil leggen. Ze droogt haar tranen en zegt: "Ik ben al jaren getrouwd met Tom. Samen hebben we twee kinderen: Tuur van twaalf en Kitty van tien. Eigenlijk ben ik vanaf het begin teleurgesteld geweest in mijn relatie. Tom is erg op zichzelf gericht en voelt mij amper aan. Hij is altijd bezig met zijn eigen hobby's en zijn werk. De kinderen zijn mijn afdeling, vindt hij. Zo gaat het al jaren." Connie vertelt dat ze zich emotioneel, ongerust en ongelukkig voelt. Ze zit bovendien in een innerlijke tweestrijd: "Ik ben een man tegengekomen via mijn werk, die net als ik getrouwd is. We zijn ontzettend verliefd geworden en hebben al een half jaar een

geheime relatie. Ik wil hem niet opgeven. Maar het is alsof ik in twee werelden leef. Ik ben op zoek naar antwoorden, merk ik. Daarom ben ik naar een vrouw gegaan die onder andere met tarotkaarten werkt. Ze trok de kaart De Dood en daar ben ik ontzettend van geschrokken. Zo erg, dat ik het gesprek heb afgekapt en ben weggegaan." Ik vraag Connie of de vrouw uitleg heeft gegeven over die kaart. "Misschien probeerde ze dat wel, maar ik ben gewoon zo snel mogelijk weggegaan. Dory, weet jij iets van tarotkaarten?"

Ik vertel dat ik daar van alles van weet en er soms zelfs mee werk tijdens een consult. Ze kunnen je namelijk goede inzichten geven en helpen ondersteunend bij een gesprek. "Tarotkaarten geven antwoorden op vragen over je ontwikkeling of persoonlijke belang. Het laat je de samenhang zien tussen jou en de kosmos. Tarot telt 78 kaarten. Je kunt ze in twee groepen verdelen: de 22 grote Arcana-kaarten staan voor je geestelijke groeiprocess. De overige 56 kleine Arcana-kaarten geven je de dagelijkse gebeurtenissen aan. Net als bij gewone speelkaarten heb je vier 'plaatjes'. Staven (klaveren) vertelt over energie, creativiteit en daadkracht. Zwaarden (schoppen) gaat over denken, inzicht en geestelijke helderheid. Bekers (harten) laat dingen zien over je gevoel, liefde, geloof en geluk. Schijven (ruiten) gaat over lichaam, geld, bezit en vertrouwen."

"Als je het zo uitlegt, klinkt het een stuk minder eng. Kan ik zelf ook met tarotkaar-



ten werken?” vraagt Connie. “Het is zeker de moeite waard je erin te verdiepen. Je kunt tarotkaarten kopen, met een bijbehorend boek met uitleg. Je kunt tarotkaarten op verschillende manieren trekken. Je kunt bijvoorbeeld een dagkaart trekken of je kunt een probleem, een gebeurtenis of vraag in gedachten nemen en daar de kaarten voor leggen. Als je met de kaarten gaat werken, is het nodig je echt te concentreren en je te verdiepen in je vraag. Het is niet iets om even te doen op een gezellig feestje. De kaart leggen voor de fun kan soms best confronterend zijn. Tarot is een spirituele zaak die je in een gepaste omgeving en met concentratie moet toepassen.”

### Groeiproces

Ik leg haar verder uit dat de kaarten je kunnen inspireren en situaties voor je kunnen verduidelijken. Maar: “Er is wel een innerlijke bereidheid nodig om je open te stellen zodat je de symbolische betekenis die de kaarten inhouden, kunt begrijpen.”

“Tarot is niet iets om even te doen op een gezellig feestje”

Eindelijk durft Connie de voor haar meest belangrijke vraag te stellen: “Wat betekent de kaart De Dood, die de vrouw voor mij trok?” Ik vertel dat deze kaart een geestelijk groeiproces aanduidt: “Vaak schrikken mensen als deze kaart getrokken wordt, maar dat is nergens voor nodig. Hij heeft niets met de letterlijke, lichamelijke dood

te maken. Het betekent meestal een radicale, uiterlijke verandering. Het wil vaak zeggen dat je verandering aan wilt brengen in je leven. Dat je oude zaken los moet laten. En dat geeft een onzeker gevoel. De kaart adviseerde jou om niet langer vast te houden aan oude zaken of verouderde relaties. Het is de bedoeling mee te gaan met de natuurlijke stroom van het leven.” Connie vat het voor zichzelf samen: “Dus de kaart zegt: durf los te laten. Daar hoort mijn geheime relatie zeker ook bij. Wat moet ik nou met mijn affaire?” Ik leg Connie uit dat dat moeilijk te beantwoorden is, omdat er zielsprocessen mee verbonden zijn. “Wat wil je zelf op dit moment? Daar zul je antwoord op moeten geven. Jij bent die man niet voor niets tegengekomen, het heeft je inzicht gegeven in dat het ook anders kan en dat heb je gevoeld. Voor hem geldt hetzelfde. Maar deze affaire heeft je wel veranderd. Wat zegt je intuïtie?” Meteen zegt Connie: “Ik denk er voorlopig niet aan mijn relatie met Tom op het spel te zetten. Daar ben ik niet aan toe. Maar ik wil wel naar hem uitspreken dat dingen anders moeten tussen ons.” Ik adviseer Connie er op korte termijn samen met Tom op uit te gaan. Al is het maar voor een dag, om te kijken hoe dat ook alweer aanvoelt, samen zijn. Connie: “Ik hou echt van hem. Ik ga onze relatie eens goed op een rijtje zetten. Ik ben blij dat ik van de schrik gekomen ben en nu begrijp waar de kaart De Dood voor staat.”

### Rust en ruimte

Als ik Connie een tijd later weer spreek, heeft ze zich verdiept in tarot en er zelfs twee workshops in gevolgd. Ze legt elke dag een dagkaart voor zichzelf. Haar relatie lijkt wat te verbeteren. Ze zijn een weekend samen naar zee geweest en hebben goede gesprekken gehad met aandacht voor elkaar. Ze heeft haar minnaar opgegeven en daarmee meer rust en ruimte voor zichzelf gecreëerd.



## Tips over tarot

Er zijn veel spellen in tarot. Eén van de duidelijkste en makkelijkst te begrijpen is *Tarot* van Aleister Crowley.

Als je de kaarten gebruikt hebt, berg ze dan op in een zakje, doosje of een doek. Zo blijft de energie van de kaarten zuiver. Laat niet iedereen met jouw tarotkaarten werken. Is dit wel nodig?

Neem dan een ander setje voor jou alleen.

Neem voordat je de kaarten legt even tijd voor jezelf en vraag bescherming van je beschermengelen. Ook als je de kaarten voor iemand anders legt.

Tarot is een systeem en kan soms directe uitkomsten geven. Jij hebt je intuïtie, blijf altijd dicht bij wat belangrijk is voor jou.

Wordt niet afhankelijk van tarotkaarten. Gebruik ze op een wijze manier en niet om van alles en nog wat te vragen.

Verdiep je in boeken, bijvoorbeeld *Tarot – Spiegel van de ziel* van G. Ziegler. Of kijk op [tarot.startpagina.nl](http://tarot.startpagina.nl)