



Dory Nierynck

Bij spiritueel adviseur en kunstenaar Dory Nierynck kan iedereen met een probleem of belangrijke levensvraag terecht. Dory geeft geen kant-en-klare oplossingen, maar biedt inzicht in het probleem, zodat je er zelf mee aan de slag kunt. Vlak voor het consult concentreert zij zich op de naam en geboortedatum van de cliënt en dan krijgt ze informatie 'inge-fluisterd' vanuit de spirituele wereld. 'Een fax van boven' noemt ze dat. Die informatie maakt meestal al heel veel los.

Spiritueel adviseur Dory geeft Vriendin-lezeressen raad. Deze week: Anna (44) vraagt zich af of astrologie de slechte relatie met haar moeder kan verklaren.

Anna: "Waarom bots ik toch zo met mijn moeder?"

Anna (44) heeft erg vaak ruzie met haar moeder. Ze vraagt zich af hoe dat komt. Een vriendin attendeerde haar laatst op astrologie: misschien kan ze daar de verklaring in vinden. Omdat Anna hier erg weinig over weet, vraagt ze eerst mijn advies.

Voordat Anna kwam, heb ik een tekst geschreven over de moeilijke relatie tussen Anna en haar moeder. Ze gaan telkens weer de strijd aan. Haar moeder is overtuigd van haar gelijk en Anna is geneigd daar hard tegenin te gaan, vaak om zichzelf te verdedigen. Ze kijkt op tegen haar moeder en probeerde in verleden vaak aan haar wensen te voldoen, zodat haar moeder haar zou gaan waarderen. Maar hoe ze ook haar best deed, waardering kreeg ze niet. Haar moeder is een kritische vrouw. Ze vindt het moeilijk liefde te geven, terwijl Anna daar juist veel behoefte aan heeft.

Als ik de tekst aan Anna heb voorgelezen, reageert ze bozig en triest. "Wat ik ook doe, mijn moeder blijft kritiek geven over hoe ik mijn leven invul. Of het nu over mijn huwelijk met Jan gaat, over hoe ik onze kinderen Ben (18) en Claire (16) opvoed, of over mijn werk als bibliothecaresse. Mijn moeder is 73 en alleen. Ze doet steeds vaker een beroep op mij, maar ik kom er vaak overstuur vandaan. Met ruzie. De laatste tijd probeer ik wat afstand te houden, maar dat valt niet mee. Nu heeft mijn vriendin, die ons goed kent, gezegd dat dat te maken kan hebben met onze sterrenbeelden. Ze denkt dat wij door onze tekens botsen. Zou dat kunnen?"

Astrologie is heel interessant en kan ons veel leren over onszelf. In het Oosten wordt het gezien als een wetenschap. In India wordt het zelfs op universiteiten onderwezen. In het Westen wordt astrologie niet erkend als wetenschap en eerder wantrouwend bekeken. Hier kennen we vooral de horoscopen in dag- en weekbladen, die worden veel gelezen. Maar echte astrologie gaat veel dieper dan dat.

Geboortehoroscoop

Deze leer gaat ervan uit dat de stand van de hemellichamen invloed heeft op wat er op aarde gebeurt. Hoe de maan, de sterren en de planeten staan op het moment dat je wordt geboren, vertelt veel over je karakter en je toekomst. Met het exacte geboortetijdstip en je geboorteplaats kan een astroloog je geboortehoroscoop trekken. Dit gebeurt met een horoscooptekening: een cirkel die opgedeeld is in twaalf velden, de huizen. Elk huis heeft een bepaalde betekenis en houdt verband met een dierenriemteken, ofwel je sterrenbeeld. Deze tekens hebben allemaal hun karakteristieke eigenschappen en kunnen worden ingedeeld in de vier elementen vuur, water, lucht en aarde. Jouw element zegt al veel over je karakter en gevoelsleven. Er zijn twaalf dierenriemtekens. De vuurtekens zijn Ram, Leeuw en Boogschutter. De watertekens zijn Kreeft, Schorpioen en Vissen. Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn luchttekens. Stier, Maagd en Steenbok zijn aardetekens. De zon is heel belangrijk. Dat is je geboortepunt, dat aangeeft hoe je zelfbewustzijn is en welk dierenriemteken je hebt. Je ascen-



dant wordt vervolgens bepaald door het dierenriemteken dat rijzend aan de horizon stond – ten opzichte van de zon – toen je geboren werd. Deze ascendant zegt iets over hoe jij naar buiten treedt als mens: hoe anderen jou ervaren. De stand van de maan op je geboortetijdstip geeft aan hoe je gevoelsleven is. De stand van de planeten ten tijde van je geboorte zegt iets over eigenschappen als daadkracht, optimisme en schoonheid.

Twee vurige karakters

Ik raad Anna aan haar geboortehoroscoop en die van haar moeder te laten uitleggen door een astroloog. “Zo krijg je inzicht in jezelf en in hoe jullie leven verloopt. Dan komt wellicht naar voren waarom jullie een moeilijke relatie hebben en wat je kunt leren van deze geboortestand.”

Omdat ik vaak ook al naar aanleiding van enkel de sterrenbeelden iets kan zeggen over relaties, vraag ik onder welk sterrenbeeld Anna en haar moeder zijn geboren. Haar moeder is Boogschutter en zichzelf Leeuw, vertelt ze. Ik glimlach: “Allebei vuurtekens. Dat wil zeggen dat het element vuur dubbel terugkomt in jullie relatie.”

En dan leg ik hun sterrenbeelden uit: een Boogschutter is beweeglijk en vol expressie. Die wil graag in discussie gaan, altijd

“Twee vuurtekens kunnen verhitte ruzies hebben”

gelijk hebben en de dingen doen zoals zij dat wil. De Boogschutter duldt weinig tegenspraak, is vurig in haar woorden met veel stemverheffing. De Leeuw is ook vurig. Die treedt sterk op de voorgrond, heeft een verlangen naar uiterlijke eer, een zekere

heerszucht. En trots. Een Leeuw wil graag gezien en gewaardeerd worden.

Twee vuurtekens kunnen verhitte ruzies hebben door hun temperament, dat even vurig is. De één moet buigen voor de ander en dat is niets voor de Leeuw en ook niet voor de Boogschutter. De Boogschutter gaat maar door met woorden om de Leeuw onderuit te halen en heeft niet door dat dat de Leeuw enorm kwetst. “Heel herkenbaar”, zegt Anna. Ik vertel haar: “Wanneer vuur vuur aanwakkert, kan de boel aardig ontploffen. Niet zo verwonderlijk dat jullie problemen hebben met elkaar.”

Felheid opzij zetten

“Mijn vriendin had dus gelijk,” concludeert Anna. Ik knik: “Verdiep je wat meer in de astrologie, door erover te lezen. Misschien kun je met deze kennis opnieuw naar je relatie met je moeder kijken. Het kan al helpen als je jezelf anders tegenover haar opstelt. Spreek je uit op een respectvolle, rustige manier. Probeer je felheid opzij te zetten. Als je rustig vertelt wat je gemis is, zul je zien dat het eindelijk eens aankomt.” Ik ga nog een stapje verder: “Je bent niet voor niets bij deze moeder geboren, onder dit vuurteken. Dit is een zielenafpraak, die jullie samen hebben gemaakt. Jij moet hiervan leren en verder komen, dit is jouw levensles. Vaak wordt gedacht dat je je ouders hebt uitgezocht zodat je net zo kunt gaan leven als zij. Maar je hebt deze afspraak juist gemaakt om het anders te gaan doen.” Anna lacht: “Ik voel me opgelucht. Ik ga me samen met mijn vriendin verdiepen in de astrologie. Ook laat ik mijn geboortehoroscoop trekken. Wie weet wat ik nog meer te weten kom over mezelf.”

Als ik Anna na een aantal maanden weer zie, vertelt ze dat de relatie met haar moeder weliswaar nog steeds niet van een leien dakje gaat, maar dat de ruzies een stuk minder frequent en fel zijn. Het contact is zelfs milder en liefdevoller geworden. Haar moeder reageert goed op Anna's rustiger opstelling en staat meer open voor haar behoeftes.

Meer weten over astrologie?

Zoek op welk dierenriemteken je bent en bekijk vervolgens de kenmerken hiervan. Dit geeft al herkenning. Een goede site is www.catharinaweb.nl.

Ga naar een goede astroloog om je geboortehoroscoop te laten berekenen. Je hebt hiervoor de geboortetijd nodig die in je geboorteakte staat. Hiervan kun je een kopie halen bij het gemeentehuis van je geboorteplaats. Goede astrologen vind je op www.jopiemartens.nl of kijk op www.avn-astrologie.nl.

Ook online kun je – soms zelfs gratis – een geboortehoroscoop laten maken. Op www.thoroscoop.nl of www.astro.com vul je je gegevens in en vervolgens kun je je horoscoop uitdraaien. Dat kan al een goed beeld geven, maar je kunt de horoscoop ook laten toelichten tijdens een consult met een astroloog.

Als je op zoek bent naar een relatie, kun je de astrologie gebruiken om erachter te komen welke tekens in harmonie bij je passen en welke niet. Zie hiervoor ook het *Groot astrologisch handboek van de menselijke relaties* door L. Goodman.

Leuk om te lezen: *Astrologie in alle eenvoud* door G. Goldschneider, *Astrologie 1: Kosmische samenhangen* door M. Uyldert, *Over astrologie* door P. Crowmarsh (ankertjesserie). Of kijk op www.karenhamakerzondag.com.