



Dory Nierynck

Bij spiritueel adviseur en kunstenaar Dory Nierynck kan iedereen met een probleem of belangrijke levensvraag terecht. Dory geeft geen kant-en-klare oplossingen, maar biedt inzicht in het probleem, zodat je er zelf mee aan de slag kunt. Vlak voor het consult concentreert zij zich op de naam en geboortedatum van de cliënt en dan krijgt ze informatie 'ingefluisterd' vanuit de spirituele wereld. 'Een fax van boven' noemt ze dat. Die informatie maakt meestal al heel veel los.

Spiritueel adviseur Dory geeft Vriendin-lezeressen raad. Deze week Lauri (34), die zich zorgen maakt om het volwassen gedrag van haar zoon.

Lauri: "Heeft mijn zoon een 'oude ziel'?"

Lauri neemt contact met me op omdat ze zich zorgen maakt over haar zoon Thomas (8). Hij lijkt zich zo anders te gedragen dan zijn leeftijdsgenoten. Veel volwassener. Sommige mensen zeggen tegen haar: "Hij lijkt wel een oude ziel." Lauri snapt niet goed wat mensen daarmee bedoelen. In de tekst die ik heb geschreven staat dat ik Lauri gerust moet stellen en moet vertellen dat het allemaal wel meevalt met haar zoon. Hij is inderdaad een oude ziel. Maar zijn persoonlijkheid is voorzichtig en afwachtend, en dat maakt hem soms niet makkelijk in de omgang. Zijn ouders zouden graag zien dat hij net zo spontaan is als zijn zusje Tessa (4). Ze maken zich zorgen om Thomas, zijn bang dat hij in een isolement terecht komt. Daarom doen ze er alles aan om hem onder de mensen te brengen. Met als gevolg: een koppige en steeds moeilijker te hanteren zoon. Lauri heeft foto's van Thomas bij zich; een leuke jongen met een wijze uitdrukking in zijn ogen. "Hij wilde absoluut niet mee", vertelt ze. "Gelukkig zei je aan de telefoon dat je ook aan de hand van een foto kunt voelen hoe hij is." Ik knik en vraag: "Waarom merk je dat hij anders is dan andere kinderen? Waar zit jij eigenlijk mee?" "Thomas is zo rustig en bedachtzaam", antwoordt ze. "Hij kan in zijn opmerkingen een bepaalde levenswijsheid hebben. Zelfs tegen mij. Als hij mij onrustig vindt, zegt hij: 'Mama, doe maar kalm. Voor alles wordt gezorgd.' Hij leest ook graag over engelen en vertelt dat hij ze heeft gezien.

Hij zit het liefst bij volwassenen en bij hun gesprekken. Als er andere kinderen bij zijn, heeft hij geen zin om met hen te spelen. Hij heeft zelfs weinig zin om naar school te gaan. Leeftijdgenootjes vindt hij vaak kinderachtig. Hij verveelt zich op school en vertelt dat de kinderen zo'n lawaai maken op het schoolplein. Vaak zit hij in de pauze aan de rand van het plein te wachten tot hij weer naar binnen mag. Als het even kan, zegt hij dat hij buikpijn heeft en thuis wil blijven. Ik ben wel eens met hem naar de dokter geweest, maar er is geen lichamelijke reden voor zijn buikpijn. Volgens de dokter heeft het met spanningen te maken. In mijn omgeving zijn er mensen die denken dat Thomas een oude ziel heeft. Is dat zo, denk jij?"

Levenslessen

"Dat ga ik je vertellen, Lauri", zeg ik. "Maar eerst leg ik iets uit over reïncarnatie, de wedergeboorte van de ziel in een nieuw leven. Veel mensen accepteren dat hun ziel blijft voortbestaan nadat ze zijn overleden. Maar ze vinden het moeilijk te aanvaarden dat ze werkelijk fysieke levens hebben gehad vóór dit leven. En dat ze ook opnieuw, in een nieuw lichaam, hier op aarde zullen leven. Dit kun je geloven of niet, daar is iedereen natuurlijk vrij in, maar ik heb een innerlijk weten dat dit zo is. Je zou kunnen zeggen dat het leven op aarde een school is, met korte en lange vakanties. Tijdens je leven zit je op school en leert je ziel zijn of haar levenslessen. Je



vakantie is de periode waarin je naar gene zijde gaat, voordat je in een nieuw leven terugkeert op aarde. Na die 'vakantie' draag je alle kennis die je hebt opgedaan in vorige levens nog bij je. Een oude ziel is iemand die al veel levens heeft gehad en door alle ervaringen uit die levens een hoger bewustzijn heeft. Die ervaringen liggen opgeslagen in het zielenbewustzijn. Sommige kinderen vertellen zelfs over hun vorige levens. Tussen hun tweede en vijfde levensjaar kunnen zij zich nog herinneren wat er toen is gebeurd. Een bekend voorbeeld is dat van Shanti Devi. Op driejarige leeftijd begon ze spontaan te praten over haar laatste vorige leven. Ze vertelde wie ze was, wie haar man was en hoe ze overleden was. Toen haar informatie werd onderzocht, bleek alles te kloppen."

Niet dwingen

Ik zie dat Lauri begrijpt wat ik vertel, dus ga ik verder. "Jonge zielen zijn nieuw op deze planeet en hebben nog niet veel levens gehad. Daardoor heeft een jonge ziel moeite zich aan te passen en zich hier op zijn gemak te voelen. Zij denken altijd meteen te krijgen wat ze willen, reageren snel overgevoelig, hebben vaak een voedselallergie en problemen met communiceren. Oude zielen zijn op aarde om anderen te begeleiden. Er is geen maximaal aantal levens bij reïncarnatie, de ziel bepaalt zelf hoe vaak hij of zij wil terugkeren. En nee, een ziel kan niet terugkeren in de vorm van een dier, steen of plant. Dat wordt vaak aan me gevraagd." "Maar hoe zit het nou met Thomas?" vraagt Lauri bezorgd. "Ik voel dat Thomas hoogbegaafd is en zich verveelt op school", zeg ik. "Hij heeft geen uitdaging, hij weet het allemaal al. Dat maakt hem onrustig en chagrijnig. Ik adviseer je om hier eens over te praten met zijn leerkracht." Lauri: "Daar zijn we toevallig al mee bezig, omdat zijn leraar ook al aangaf dat hij veel verder is dan de anderen in zijn klas. We hebben

binnenkort een tweede gesprek, waarin we gaan bespreken wat we kunnen doen." "Er is nog iets wat je voor Thomas kunt doen", zeg ik. Oude zielen handelen vanuit hun gevoel en hun intuïtie. Ze kunnen er daarom niet goed tegen wanneer hun iets wordt opgedragen. Ze hebben een grote innerlijke belevingswereld, weten vanbinnen goed wat ze moeten doen, maar raken in de war als anderen iets anders van ze willen. Daar worden ze chagrijnig en moeilijk in de omgang van." "Dat herken ik helemaal!" zegt Lauri. "Thomas is erg gericht op wat hem interesseert en kan er moeilijk mee omgaan als wij zeggen wat hij moet doen." "Het komt wel goed hoor, met Thomas. Eigenlijk gaat het al goed met hem, maar jullie moeten hem niet dwingen als zijn zusje te zijn. Hij is een heel ander type kind." Lauri knikt instemmend. "Hij is wel ontzettend lief en zorgzaam voor Tessa." "Dat is logisch", zeg ik. "Zo is hij in wezen. Een helper, een soort leraar. Dat zul je later ook ongetwijfeld merken aan het soort beroep dat hij gaat kiezen. Wees geduldig met hem en forceer niets. Hij is niet voor niets jullie zoon, zijn ziel was van plan om bij jullie geboren te worden."

Ander kind

Ik vertel Lauri dat ze Thomas ruimte moet geven, maar niet moet vergeten hem als kind te blijven zien. En ik raad haar aan boeken te lezen over nieuwtijds- of indigokinderen. Daarin wordt veel uitgelegd, zodat je leert je kind te begeleiden en vooral te begrijpen. Een tijdje later komt Lauri nogmaals op consult. Deze keer met Thomas. Ze vertelt dat het lijkt alsof ze een ander kind hebben. Ze stelt zich anders op tegenover hem, laat hem meer zijn gang gaan. En dat helpt. Op school gaat het ook beter. Thomas is een klas hoger geplaatst, waar hij zich veel meer op zijn gemak voelt. Zijn buikkachten zijn sindsdien verdwenen."

Tips voor ouders van kinderen met een oude ziel

• Laat je kind vertellen en luister. Wees samen creatief. Laat je kind schilderen, tekenen of taarten bakken vanuit zijn intuïtie. Dan vertelt je kind vanzelf.

• Neem je kind serieus en kijk niet raar op als hij of zij dingen van tevoren lijkt te weten of iets zegt dat hij niet kan weten maar dat toch klopt.

• Is je kind erg onrustig, geef dan een voetmassage voor het slapengaan. Dat neemt afgewerkte energie weg en ontspant. Doe dit spelenderwijs en gebruik een lekkere voetencreme.

• Let op suiker. Gevoelige kinderen kunnen hyper reageren op suiker.

• Lees: *De huizen van de ziel* van R. Altea, *Indigokinderen opvoeden en begeleiden* van C. Hohenkamp, *Kinderen van nu* van M. Blackburn, *Nieuwtijdskinderen* van C. Muijsert-van Blitterswijk.

• Kijk op nieuwtijdskind.com/oude-ziel-of-jonge-ziel of www.beertjes-pagina.nl.