

Onder één noemer is ze niet te vangen deze veelzijdige vrouw. Ze maakt prachtige felgekleurde schilderijen, beschildert stenen in allerlei motieven, geeft spirituele adviezen, coacht mensen, geeft diverse workshops en cursussen en houdt regelmatig lezingen. Daarnaast is ze een jaar lang columniste geweest voor het tijdschrift *Vriendin* en nu sinds twee jaar gastcolumniste op de website van Catherine Keyl.

De in Vlissingen geboren vrouw vertelt: "Als kind voelde ik al veel dingen aan en in. Ik deed er verder niks mee. Ik heb een administratieve opleiding gevolgd en daarna de opleiding tot schoonheidsspecialiste gedaan. Ik heb jaren in de administratie gewerkt, maar werk echter graag met mensen en ben schoonheidsspecialiste geworden. Mensen werden erg rustig bij mij. Daarnaast volgde ik diverse massageopleidingen waaronder voetreflexmassage.

Al doende ontdekte ik dat ik heel veel dingen wist van mensen en echt iets voor hen kon betekenen."



De Sprong

Dory: "In 1989 ben ik mijn praktijk De Sprong begonnen. Mensen kunnen bij mij terecht voor een energiebehandeling, een spiritueel advies of coaching. Daarnaast geef ik cursussen en workshops zoals meditatie en intuïtief schilderen en tekenen. Het is mooi om te zien dat studenten van de Kunstacademie een perfecte techniek beheersen en na een cursus hier ook echt ziel in hun werk kunnen leggen. Als ze vanuit hun intuïtie werken gebeurt dat vanzelf en wordt het resultaat beslist anders."

Kleuren

"Wist je dat kleuren je heel erg beïnvloeden? Niet alleen de kleuren van je huis, maar ook de kleuren van je kleding en zelfs de kleuren van je drank en voedsel. Door te werken met kleuren kun je bijvoorbeeld tekorten in je energieveld



In gesprek met.....



Dory Nierynck

Bekende Nederlanders hebben de weg al gevonden naar haar. Maar wist u dat Nora, de paragnoste uit het boek van Kluun, "Er komt een vrouw bij de dokter" in Heusdenhout woont? Alleen heet ze in het dagelijks leven geen Nora, maar Dory Nierynck. Tijd voor een gesprek met deze spirituele coach en beeldend kunstenaar.

aanvullen of zaken in balans brengen."

De kunstenaar schildert ook zogenaamde "kleurkaartjes".

Dory legt uit: "Dit zijn kaartjes van zo'n 8x12cm. Ik beschilder ze van tevoren en leg op een Kleurkaartenavond 20 kaartjes op de tafel. Intuïtief kies je er eentje uit. Dat kaartje vertelt veel over jezelf en wat je op dat moment nodig hebt. Ik vertel je er wat meer over en het kaartje neem je mee naar huis.



Exposities

Al 20 jaar kunt u het werk van Dory bewonderen op exposities. Stadskantoor, Waalse Kerk, de centrale bibliotheek om er een paar te noemen. Haar schilderijen zijn fel van kleur, evenals de stenen die ze beschildert. Ze maakt ook werk in opdracht.

Columns en lezingen

Een jaar lang verzorgde Dory columns voor het tijdschrift *Vriendin*. Per column behandelde ze een vraag van een lezer(es). Nu schrijft ze columns op de website van Catherine Keyl. Regelmatig houdt de veelzijdige vrouw lezingen over spirituele zaken.

Dory Nierynck

2012

In 2012 is de wereld niet vergaan. Hoe kijkt Dory aan tegen dit jaar en het huidige tijdperk?

Dory: "We leven in een tijd van transformatie, vernieuwing. Het wordt steeds



belangrijker dat je kiest voor wat bij jÓu hoort en te letten op je energie. Het is de tijd dat je terugkeert naar binnen en vooral leert los te laten. Wat zijn je talenten en kwaliteiten? Die hele buitenkant van geld en status betekent steeds minder. Liefde voor jezelf en zorg voor de ander wordt en is belangrijk."

Wilt u meer informatie over al het werk van Dory Nierynck?

Kijk op haar website www.dorynierynck.nl



Lezing/Kleurkaartjesavond

Bent u na het lezen van dit stukje nieuwsgierig geworden naar (het werk van) Dory Nierynck? Wilt u een lezing van haar bijwonen of een Kleurkaartjesavond meemaken?

Geef het door aan de wijkraad via www.heusdenhout.nl of wijkraad@heusdenhout.nl

Bij voldoende belangstelling organiseert wijkraad Heusdenhout een lezing/Kleurkaartjesavond in 't Houwke.

